

**Travel Experts**



AMAZING ECUADOR & GALAPAGOS  
19-daagse reis  
10 september tot 28 september 2024



Ecuador, het land van de Evenaar! De centrale hooglanden worden gedomineerd door imposante vulkanen, in het oosten bevindt zich de dampende wildernis van het Amazonewoud, in het westen een 1000km lange kustlijn. De mooie steden, Quito, Cuenca en Guayaquil, de typische Indianenmarkten, kleine Andesdorpjes, prachtige watervallen en bergmeren, ....je valt op een relatief klein oppervlak (ongeveer 9x België) van het ene uiterste in het andere. Zuid-Amerika in een notendop. En.... niet te vergeten de wonderbaarlijke Galapagos eilanden met hun unieke fauna en flora.



## PROGRAMMA

### Dag 1: VLUCHT NAAR QUITO

Samenkomst in Amsterdam Schiphol. Directe vlucht met KLM om 9u50 naar Quito. Aankomst om 14u35 dezelfde dag in Quito en transfer naar ons hotel, de hacienda Pinsaqui of gelijkwaardig, in Otovalo op zo'n 90 minuten rijden van de luchthaven.

Deze traditionele hacienda ligt in het hart van de provincie Imbabura en maakt deel uit van de magie en de vele legendes die hier in het hart van de vallei liggen. Ideaal voor de start van een onvergetelijke reis!



## Dag 2:OTAVALO en het meer van CUICOCACHA ontbijt en avondmaal

De voormiddag staat in het teken van de Indiaanse gemeenschappen die om en rond Otavalo wonen. De ambachtenmarkt van Otavalo op de Plaza de los Ponchos, is één van de grootste van het continent. We vinden er typisch textiel, maar ook handwerk in hout, aardewerk, juwelen, enz.



In de Kichwa cultuur staat het Cuicocha meer bekend als het "cavia-meer". Het kreeg deze naam vanwege de cavia-vorm van het grootste eiland in het midden van het meer. Op een hoogte van 3246 meter ligt het meer aan de voet van de Cotacachi-vulkaan. We maken hier een boottocht.



Overnachting: hacienda Pinsaqui of gelijkwaardig

## Dag 3:HACIENDA LA COMPANIA ontbijt en avondmaal

Ontdek de geheimen van de rozenproductie tijdens een bezoek aan de prachtige Hacienda La Compañía. Dit Franse neoklassieke huis is al 5 generaties lang in dezelfde familie. Het huis is geëvolueerd tot een rozenboerderij. De rozen uit Ecuador worden over de hele wereld zeer gewaardeerd. Het is één van de belangrijkste exportproducten van het land. De regio, dicht bij de evenaar, en het klimaat bieden een perfecte combinatie voor de bloemenproductie.





Daarna bezoeken we het evenaarsmonument dat op ongeveer 25 km ten noorden van Quito ligt. We bevinden ons er letterlijk op het middenpunt van de wereld en we bezoeken er ook een interessant museum.

In Quito zelf maken we een ritje met de Teleferico. Deze bestaat sinds 2005 en ligt op de flanken van de Pichincha vulkaan - vertrekt vanop 3117m hoogte en brengt je naar Cruz Loma op 3947m hoogte - één van de hoogste kabelliften van Zuid-Amerika!

Overnachting: hotel Dann Carlton of gelijkwaardig



Dag 4: QUITO ontbijt en avondmaal



Vandaag brengen we een bezoek aan de Ecuadoriaanse hoofdstad. We beginnen de dag met een bezoek aan een van de meest interessante musea van de stad Quito, het Capilla del Hombre museum. Het is het laatste en

belangrijkste project van maestro Oswaldo Guayasamín. Het nodigt ons uit om na te denken over de geschiedenis van Latijns-Amerika; van hun wereld en voorouderlijke culturen tot hedendaagse rassenvermenging

Na de middag maken we een wandeling door de gezellige straatjes met uitleg over deze stad en haar geschiedenis.

Hoogtepunten

- Iglesia de la Compañía de Jesus & Basilica del Voto Nacional
- Calle La Ronda, de oudste straat van Quito met vele restaurants, cafés, winkeltjes,..

Tot slot gaan we vandaag ook naar de Mirador El Panecillo, waar we een mooi uitzicht hebben op de stad.

Overnachting: hotel Dann Carlton of gelijkwaardig

Dag 5: HET NATIONAAL PARK VAN COTOPAXI ontbijt en avondmaal



Dit wondermooie park bevindt zich in de centrale hooglanden met de typische, imposante Cotopaxi vulkaan als middelpunt. Cotopaxi is met zijn 5897m hoogte één van de hoogste actieve vulkanen in de wereld. Je kan er allerlei wilde dieren en vogels spotten: wilde paarden lama's, herten brilberen, condors, vossen, .... We gaan naar een lagune waar we een wandeling maken (afhankelijk van de weercondities).

We logeren in de mooie hacienda La Cienega, prachtig gelegen in de Andes



Overnachting: hacienda La Cienega of gelijkwaardig

Dag 6: PAPALLACTA & TENA ontbijt & avondmaal

Vandaag ruilen we de hooglanden in voor het Amazone regenwoud! Van contrasten gesproken.

Papallacta is een klein dorp in de provincie Napo en ligt op een hoogte van 3.300 meter. In het verleden werd het beschouwd als een plaats om te genezen met behulp van een belangrijke sjamaan, vandaar de naam: PAPA betekent vader en LLACTA betekent Aarde. De mooie rit van Quito naar Papallacta gaat door verschillende steden en kleine dorpjes alvorens op te stijgen naar een top van meer dan 4.000 meter met een indrukwekkend uitzicht op de bergen. Het dorp Papallacta staat bekend om de verschillende warmwaterbron. De perfecte plaats om even halt te houden en te ontspannen tijdens het baden in het thermale water of te genieten van de prachtige omgeving (handdoeken niet inbegrepen).

Nadien reizen we verder naar Tena, vlakbij de jungle van het Amazone-gebied. Hier kunnen we ook de plaatselijke lekkernijen uitproberen: vis of vlees gestoomd in bladeren, of wat denk je van "Chontacuro", een soort geroosterde worm uit het regenwoud?

We logeren in de lodge van Casa del Suizo of Itamandi Lodge, gunstig gelegen langs de oevers van de Napo rivier in het Amazonegebied, één van de ecologisch meest diverse regio's ter wereld is. Vlakbij de lodge bevindt zich de kleine inheemse gemeenschap van Ahuano.

Overnachting: Casa del Suizo of Itamandi Lodge of gelijkwaardig





Dag 7: DE NAPO RIVIER ontbijt, lunch en avondmaal

Na het ontbijt varen we in een cano in 20 minuten de schilderachtige Napo rivier af. De bestemming is Cosano waar we wandeling van ongeveer twee uur maken door het primaire regenwoud.

We zien er jachtvallen die in het verleden door de lokale bevolking werden gebruikt. De gidsen laten zien hoe ze werken en leggen uit welk type dieren in elke val gevangen werd.

In het dorp Ahuano komen we alles te weten over de traditionele Kichwa cultuur. We leren er hoe je chicha maakt, een typische drank en men zal er de spirituele reinigingsrituelen demonstreren die vandaag de dag nog steeds worden beoefend in de omringende gemeenschap.

We bezoeken ook het Amazoonico Rescue Centre. Hier worden wilde dieren opgevangen die het slachtoffer zijn van illegale handel. Hier is het mogelijk om coati's, tapirs, en verschillende soorten apen, slangen en een verscheidenheid aan vogels te zien.

Overnachting: Casa del Suizo of Itamandi Lodge of gelijkwaardig



### Dag 8: BAÑOS ontbijt

Na het ontbijt verlaten we de lodge en worden we naar Baños gebracht. Baños de Agua Santa, is een stadje in het oosten van de Tungurahua provincie in het centrum van Ecuador. Het is een zeer aangename plaats tussen de Amazone en de Andes, waar er zeer mooie watervallen zijn.

De eerste waterval "El Pailon del diablo" is de grootste en meest spectaculaire - er is een ganse route uitgestippeld met platformen en trappen, zodat je de waterval langs alle kanten kunt bewonderen.

We brengen ook een bezoek aan de "Casita Del Arbol", waar je bij helder weer een prachtig uitzicht hebt op de Tungurahua vulkaan en het stadje. Aan deze idyllische boomhut hangen 2 schommels waarmee je letterlijk boven de wolken kunt schommelen!



Rond de *Mantle of the Bride*, een waterval van ongeveer 40 meter hoog, hebben we de kans om een groot aantal vogels van verschillende kleuren observeren die zich op de rotsen vestigen.

Overnachting: hotel La Floresta of Alisamay hotel of gelijkwaardig



## Dag 9: CHIMBORAZO ontbijt en avondmaal



Vandaag gaat de trip naar Guamote, onderweg wordt er nog een bezoek gebracht aan het Chimborazo Ecological Reserve. Chimborazo is met zijn 6310m de hoogste berg van Ecuador. Het is heel boeiend om deze reus te zien! Terwijl je rijdt op de flanken van deze uitgestorven vulkaan, heb je de kans om Vicuñas te zien.

We bezoeken in Guano, bekend voor lederwaren, de mummy van Guano.

In de namiddag gaat het verder naar Guamote. Guamote en omgeving is de meest traditionele regio van Ecuador. 95 % van de bevolking is van Indiaans bloed, terwijl voor gans Ecuador dit percentage maar 16 % is. Guamote zelf heeft ongeveer 5000 inwoners, maar in de bergen rondom, leven nog ongeveer 40 000 mensen in kleine gemeenschappen.

Overnachting: Guest house Intisisa of hacienda Abraspungo of gelijkwaardig

## Dag 10: GUAMOTE & CUENCA ontbijt en avondmaal

Vandaag begint je dag vroeg in de ochtend met een bezoek aan een van de grootste en meest authentieke inheemse markten van heel Zuid-Amerika.

Al op woensdagmiddag begint de lokale bevolking vanuit de bergen naar beneden te komen met hun vers geoogste aardappelen, bonen en graan. Op donderdag vult het hele dorp, elke straat en elk plein, zich met mensen die eten, dieren, kleding, huishoudelijke artikelen, elektronica en meubels verkopen en kopen... Als je het niet op de markt van Guamote vindt, dan vind je het nergens.

De inheemse bevolking maakt nog steeds op grote schaal gebruik van traditionele geneeskunde en spirituele genezing. Ze geloven sterk dat elke medische of psychologische kwaal het gevolg is van onevenwichtige energieën in het lichaam.

Als ze onwel worden, zoeken ze de hulp van een genezer of sjamaan. Vandaag maken we kennis met Jose Cepeda Helena - iemand die het unieke vermogen bezit om de kloof tussen de spirituele en materiële wereld te overbruggen terwijl ze mensen geneest.

Helena heeft de uitzonderlijke vaardigheid om de energieën van mensen en de vibraties van de omgeving aan te voelen. Helena zal uitleg geven over sjamanisme en hoe ze haar vaardigheden heeft ontwikkeld.



We gaan verder in Zuidelijke richting naar Cuenca....onderweg bezoeken we nog eerst de Inca-ruïnes van Ingapirca. In Cuenca logeren we in het historische stuk van de stad in een koloniaal hotel.

Overnachting: Hotel San Juan of gelijkwaardig



## Dag 11: CUENCA ontbijt en avondmaal



Cuenca is de ideale stad om te voet te verkennen, de smalle straatjes zijn perfect om in rond te slenteren en te genieten van de mooie koloniale architectuur. Onze gids toont ons de meest interessante plaatsen in deze leuke stad, zoals de bloemenmarkt, de witte kerk van El Carmen, de Mirador van El Turi en ook de fabriek waar de bekende Panama-hoed wordt gemaakt, wellicht het symbool van Ecuador.

De beste manier om een land te leren kennen is door de keuken te ervaren! We steken vandaag ook zelf de handen uit de mouwen en helpen mee het eten klaarmaken.

Overnachting: Hotel San Juan of gelijkwaardig



## Dag 12: CAJAS NATIONAAL PARK ontbijt en avondmaal

Gelegen op ongeveer 33 km ten westen van Cuenca, de hoofdstad van de provincie Azuay, vinden we het Cajas Nationaal park. Tussen 3100m en 4450m boven de zeespiegel biedt het park een toendra-vegetatie op een grillig landschap van heuvels en valleien. De naam "Cajas" is afgeleid van het Kichwa-woord "cassa" dat "poort naar de besneeuwde bergen" betekent. Het is een van Ecuador's mooiste natuurgebieden.



Na een bezoek aan dit park reizen we verder naar Guayaquil.  
Overnachting: hotel Wyndham Guayaquil Santa Ana of gelijkwaardig



Dag 13: GALAPAGOS ontbijt, lunch en avondmaal



We nemen vandaag een vlucht naar de Galapagos-eilanden. We vliegen naar het Baltra Island en varen met een ferry verder naar Santa Cruz, het op één na grootste eiland van de archipel.

De Galapagos eilanden zijn genoemd naar de reuzenschildpadden die we hier op de eilanden vinden. Het oude Spaanse woord *galapago* betekende zadel, een term die de vroege ontdekkingsreizigers gebruikten voor de schildpadden vanwege de vorm van hun schelpen.

We gaan naar het bezoekerscentrum van de reuzenschildpadden. Wetenschappers geloven dat de eerste schildpadden 2-3 miljoen jaar geleden op de Galapagos aankwamen door op vegetatievloten of op eigen houtje 600 mijl van de Zuid-Amerikaanse kust af te drijven.

Overnachting: hotel Palo Santo Galapagos of gelijkwaardig

## Dag 14: GALAPAGOS ontbijt, lunch en avondmaal



Vandaag staat er een excursie gepland naar één van de kleinere eilanden: North Seymour of Bartolome of Santa Fe of Plazas. Welke plaats het is, wordt pas kort voor vertrek beslist. Gelieve er rekening mee te houden dat Galapagos routes onderhevig zijn aan veranderingen als gevolg van klimatologische omstandigheden of beslissingen van het Galapagos National Park.

We maken een uitstap per boot. Op het eiland waar we naartoe gaan, kunnen we oa zeeleeuwen, zeeschildpadden, reuzenroggen, tropische vissen, krabben, zeeleguanen en spotvogels zien.

Overnachting: hotel Palo Santo Galapagos of gelijkwaardig

## Dag 15: GALAPAGOS ontbijt en avondmaal

Het Charles Darwin Research Station ligt aan de rand van Puerto Ayora. Er is een interpretatiecentrum geopend voor het publiek en ook kan men het schildpaddenkweekprogramma bekijken. In dit centrum komen we alles te weten over deze unieke, iconische schildpaddensoort.



We reizen vervolgens naar het San Cristóbal eiland waar we in de voetsporen van Charles Darwin zullen treden die hier in 1835 aan land ging. Het is het vijfde grootste van de archipel. Er is een grote verscheidenheid aan wilde dieren te

vinden op het hele eiland San Cristóbal, zoals de blauwvoetgent, zeeleeuwen, fregatvogels, zeeleguanen of de Chatham spotlijster die alleen op het eiland San Cristóbal te vinden is.

Overnachting: hotel Casa Opuntia of gelijkwaardig

Dag 16: GALAPAGOS ontbijt, lichte lunch en avondmaal



Vandaag komen we alles te weten over 'kicker rock', een oud en geërodeerd vulkanische tufsteengesteente. Kicker Rock wordt gevormd door twee rotsen van ongeveer 148 m hoog, in het Spaans "Leon Dormido" genoemd vanwege de gelijkenis met een slapende leeuw. In het midden van de rotsen vormt het een uitzonderlijke waterweg. Diegenen die willen kunnen hier zwemmen of snorkelen om te kijken naar dieren zoals fregatten, pelikanen en zeeleeuwen. In de zee zitten hamerhaaien, zeeschildpadden, adelaarsroggen en vele tropische vissen. Na het snorkelen gaat u verder naar Manglecito of een soortgelijk wit koraalstrand.

Overnachting: hotel Casa Opuntia of gelijkwaardig



Dag  
17:

GUAYAQUIL ontbijt en avondmaal



We vliegen terug naar de grootste stad van het land, Guayaquil. Deze stad heeft ongeveer 2.5 miljoen inwoners en is gelegen waar de Guayas rivier uitmondt in de zee. Er heerst een tropisch, vochtig klimaat.

We bezoeken de hoogtepunten van de stad

Overnachting: Wyndham Guayaquil Santa Ana hotel of gelijkwaardig

Dag 18 Vlucht naar Amsterdam ontbijt

Vrije tijd tot transfer naar de luchthaven. Directe vlucht met KLM om 18u15 van Guayaquil naar Amsterdam

Aankomst op dag 19 (28 september) om 13u in Amsterdam Schiphol.

**De prijs:**

**PRIJS**

vanaf 12 deelnemers, op basis van een tweepersoonskamer - 6650 euro pp

Maximum 18 deelnemers

singeltoeslag - 770 euro pp

**Inbegrepen:**

Vlucht Amsterdam - Quito en Guayaquil - Amsterdam met KLM - vluchten onder voorbehoud van wijziging.

Binnenlandse vluchten van en naar de Galapagos-eilanden.

Alle transport ter plaatse

Alle geplande bezoeken en inkomgelden

Lokale gids en Vlaamse reisbegeleiding

Alle hotelovernachtingen in goede hotels met ontbijt

Maaltijden volgens programma

**Niet inbegrepen:**

Foaien

Verzekering

Persoonlijke uitgaven

Ingala transit controle kaart (momenteel zo'n 20 euro per persoon)

Toegangsprijs voor het Nationaal Park Galapagos (momenteel zo'n 100 euro per persoon)

Wetsuit voor boot dagtochten

Maaltijden niet in het programma vermeld & drank

Eventuele brandstoftoeslagen