

Travel Experts



AMAZING JAPAN
16-daagse lentereis
26 maart tot 10 april 2024



De lente is een prachtige periode om Japan te bezoeken. In deze reis combineren we de klassieke hoogtepunten zoals het moderne Tokyo en het traditionele Kyoto, met enkele minder bekende maar verrassende hoekjes van het land.

De reis start in de wereldstad Tokyo. Na een bezoek aan de belangrijkste buurten van de stad gaan we verder met de shinkansen, de supersnelle trein naar Kyoto. Kyoto was gedurende 1000 jaar de hoofdstad van Japan en is nu nog de meest traditionele stad van het land. We vinden er meer dan 1600 tempels en schrijnen. We zien er enkele hoogtepunten zoals de gouden tempel, de geisha-buurt, het bamboebos, enz.

Vervolgens reizen we verder naar Hiroshima. Daar komen we meer te weten over de atoombom en zien we in Miyajima de bekende rode Tori-poort die in het water staat. We bezoeken Kurashiki, een klein stadje dat een belangrijke handelsplaats was in de Edo-periode, het kunsteiland Naoshima, en het kasteelstadje Takahashi en in Okayama 1 van de mooiste tuinen van Japan.

We logeren in goede, centraal gelegen hotels en één keer in een ryokan een traditionele verblijfplaats. Hiervoor gaan we naar het typische onsen-stadje Kinosaki.

We eindigen onze reis in Nara, de oude hoofdstad van Japan met enkele indrukwekkende gebouwen en de duizenden herten, boodschappers van de goden, die er in het park rondlopen

In typische restaurantjes proeven we van de heerlijke Japanse keuken en proberen sushi & yakitori, groene thee & sake.

PROGRAMMA

Dag 1 BRUSSEL 26 maart 2024

Samenkomst in Zaventem. Vluchten van Emirates (onder voorbehoud). Tokyo - een stad met vele gezichten - verwacht ons!

Dag 2 TOKYO 27 maart 2024

Aankomst in de luchthaven van Tokyo. We worden opgewacht door een busje voor een transfer naar ons hotel waar we kunnen uitrusten.

Overnachting: hotel Keihan Tsukiji Ginza Grande of gelijkwaardig



Dag 3 TOKYO 28 maart 2024 ontbijt

We gaan vandaag op verkenning in deze futuristische metropool. We gebruiken hiervoor het openbaar vervoer. Tokyo is een stad van enorm veel contrasten: traditioneel en modern gaan hier hand in hand. We brengen eerst een bezoek aan het traditionele Meji Jingu schrijn, waar Shinto-priesters in traditionele kleding rondlopen. Het ligt vlakbij Harajuku, een buurt waar in het weekend de jeugd in hipgeklede outfits leuke gadgets komt kopen. Twee metrostops verder vinden we de buurt Shibuya, met een diagonaal kruispunt dat waarschijnlijk het drukste kruispunt ter wereld is.

Overnachting: hotel Keihan Tsukiji Ginza Grande of gelijkwaardig

Dag 4 TOKYO 29 maart 2024 ontbijt

We brengen ook een bezoek aan Shinjuku, een levendige stadsbuurt in het centrum van de stad, o.a de film 'Lost in Translation' werd hier gefilmd. Deze buurt is bekend voor zijn wolkenkrabbers en felle lichtreclames. Je vindt er vele winkels met de hipste gadgets en restaurantjes waar sushi op een band voorbijkomt en je kiest zelf uit welke je wil proberen. Vanop de 45e verdieping van het metropolitan building hebben we een indrukwekkend zicht op de stad en beseffen we pas hoe uitgestrekt ze is.

We nemen vervolgens de monorail (zonder chauffeur) naar het nieuwe stadsdeel Odaiba, waar je een mooi zicht hebt op de baai van Tokyo

Overnachting: hotel Keihan Tsukiji Ginza Grande of gelijkwaardig



Dag 5 naar KYOTO 30 maart 2024 ontbijt

De shinkansen, de supersnelle kogeltrein brengt ons vandaag naar Kyoto.

Deze metropool met zijn moderne stationsgebouw en drukke centrum doet niet vermoeden dat je hier prachtige zen-tuinen en meer dan 1600 tempels vindt. Het is dan ook de culturele trekpleister van Japan bij uitstek.

In de namiddag gaan we naar Higashimaya, een van de historische buurten van de stad. In tegenstelling tot het moderne gedeelte van Kyoto, vind je in Higashimaya nog typische straatjes o.a. Sannen-zaka met houten eethuizen, winkeltjes, enz

Overnachting: hotel Vessel Campana Gojo of gelijkwaardig



Dag 6 KYOTO 31 maart 2024 ontbijt

We bezoeken Kyoto met het openbaar vervoer. Op het programma staan vandaag de prachtige Kinkaku-ji, of Gouden Tempel met een mooi voorbeeld van een 'geleende' tuin.

In de namiddag reizen we verder naar Arashiyama. Vanop de Togetsukoyo-brug heb je een mooi zicht op de rivier en de groene omgeving. Laat je in het nabijgelegen bamboebos verbazen door de duizenden kaarsrechte bamboestammen.

Overnachting: hotel Vessel Campana Gojo of gelijkwaardig

Dag 7 KYOTO 1 april 2024 ontbijt

Kyoto staat ook bekend voor de beste keuken van het land, en restaurants en koks doen hun inkopen op de Nishiki-markt, die we vanmorgen bezoeken. Deze markt heeft, als bijnaam 'de keuken van Kyoto' gekregen. Je vindt er alles van verse

zeevruchten tot gedroogd zeewier, gepekeld groenten en speciale messen of Japanse zoetigheden.

Van hieruit wandelen we naar de geisha-buurt Gion. In deze traditionele buurt vinden we allerlei theehuizen en je hebt er de kans een geisha, of maiko (een geisha in opleiding) over straat te zien lopen.

In de late namiddag gaan we naar Fushimi Inari. Dit schrijn is opgedragen aan Inari, de god van de rest. Het is bekend om zijn kilometerlange galerijen die bedekt zijn met scharlakenrode poorten. Het zijn er duizenden en ze zullen zeker een onvergetelijke indruk maken.

Overnachting: hotel Vessel Campana Gojo of gelijkwaardig



Dag 8 HIROSHIMA 2 april 2024 ontbijt

Vandaag reizen we met de shinkansen, de supersnelle kogeltrein van Tokyo naar Hiroshima. Onze bagage sturen we achterna.

Deze stad werd helaas wereldberoemd door de atoombom die hier op het einde van de 2^{de} wereldoorlog werd gedropt. We worden hier herinnerd aan een zwarte pagina uit de Japanse en wereldgeschiedenis - en een bezoek aan deze stad zal zeker een onvergetelijke indruk nalaten. Oude huizen of gebouwen vinden we hier niet meer terug, alleen nog de A-bomb Dome. Iets verderop vinden we het Peace Memorial Park & Museum. Zeer pakkend is het Children's Peace Memorial en ook het museum waar we meer te weten komen over de impact van de atoombom.

Overnachting: Hotel Sotetsu Fresa Inn of gelijkwaardig

Dag 9 MIYAJIMA 3 april 2024 ontbijt

Na het ontbijt gaan we met een lokale trein naar het haventje van Hiroshima, waar we een overzetboot nemen naar eiland Miyajima. Het is bekend voor de oesters die hier gekweekt worden, en uiteraard het mooie Itsukushima-schrijn. De rode torii-poort lijkt op het water te drijven. Deze plaats is door de Japanners verkozen tot 1 van de drie mooiste panorama's van het land en is met gevolg waarschijnlijk de meest gefotografeerde plaats van het land. Tijdens de lunch kunnen we hier de gegrilde of rauwe oesters of het streekgerecht Okonomiyaki eens proberen. Dit zijn een soort gevulde Japanse pannenkoeken bereid op een metalen plaat. De liefhebbers mogen ze zelf in de restaurantjes zelf klaarmaken...

We zullen met de kabellift op Mt. Misen gaan, deze heuvel is zo'n 500 meter hoog. De kabellift brengt ons op een 100 meter van de top. Als de tijd en het weer het toelaat, wandelen we nog een stuk verder of eventueel te voet naar beneden. We genieten er van mooie zichten op de Seto Inland zee, met zijn eilandjes en in de verte Hiroshima stad.

Overnachting: Hotel Sotetsu Fresa Inn of gelijkwaardig



Dag 10 via KURASHIKI naar OKAYAMA 4 april 2024 ontbijt

Na het ontbijt reizen we verder naar Okayama, wat voor enkele dagen onze uitvalsbasis zal worden.

We maken eerst nog een stop in het plaatsje Kurashiki, letterlijk 'pakhuis-dorp'. In de Edo-periode was het een belangrijke handelsplaats van rijst. In het goed bewaarde centrum vinden we een oud kanaal met wit geschilderde houten pakhuizen en zwarte daken.

We voorzien hier vrije tijd om een boottochtje te maken op het kanaal, gezellig rond te kuieren of een typisch pakhuis te bezoeken. De liefhebbers van kunst

kunnen hier optioneel een bezoek brengen aan het Ohara Museum of Art. In de namiddag reizen we verder naar Okayama.

Overnachting: Hotel Mitsui Garden Okayama of gelijkwaardig

Dag 11 naar NAOSHIMA 5 april 2024 ontbijt

We reizen met de trein tot het haventje van Uno vanwaar we met de ferry naar het eiland Naoshima gaan in de Japanse binnenzee. Het is bekend om zijn moderne kunst en architectuur die in harmonie staat met de natuur. Afhankelijk van het weer zullen we de sites met de fiets of met shuttlebus bezoeken. We vinden er oa het Benesse House ontworpen door Tadao Ando en het bijzondere vissersdorpje Honmura. Het Chichu Art museum zal een bijzondere indruk maken. Ook de 'Dancing Pumpkin' op de pier mogen we niet missen!

Overnachting: Hotel Mitsui Garden Okayama of gelijkwaardig



Dag 12 naar TAKAHASHI 6 april 2024 ontbijt

Vandaag maken we een daguitstap naar het nabijgelegen Takahashi.

Dit plaatsje lijkt op het eerste zicht een doordeweekse Japans dorp, maar heeft enkele zeer mooie plaatsen. Na een korte taxirit brengt een steile trap ons in zo'n 30 minuten naar de top van een 430-meter hoge berg het Matsuyama kasteel, dat uitkijkt op de omgeving. Het is het enige originele kasteel op een bergtop is en het oudste bewaard gebleven kasteel in Japan. We wandelen bergaf terug naar het dorp, reken op een wandeling van een dik uur. De mensen die deze wandeling liever overslaan, kunnen ontspannen in het oude stadgedeelte. Hier vind je oude samoeraihuizen en koopmanshuizen uit de feodale tijd. We bezoeken er ook de

Raikyuji Tempel waarvan de mooie Zen-tuin is ontworpen door de beroemde tuinontwerper Koberi Enshu.

Overnachting: Hotel Mitsui Garden Okayama of gelijkwaardig

Dag 13 naar KINOSAKI ONSEN 7 april 2024 ontbijt en diner

In de voormiddag bezoeken we in Okayama zijn typische kasteel en prachtige tuin. Vanop het kraaienkasteel, dat dateert uit de Edo-periode, heb je een mooi zicht op de omgeving. De Korakuen-tuin, wordt dan weer beschouwd als 1 van de 3 mooiste landschapstuinen in Japan. In 1687 werd in opdracht van een rijke familie begonnen aan de bouw van deze tuin - 13 jaar later was de tuin voltooid. Lange tijd bleef de tuin privé, maar nu is hij ook voor het publiek toegankelijk. We zien er allerlei typische elementen van een Japanse tuin zoals een heuvel, rotsen, wandelpaden, en stromend water.



Rond de middag reizen we verder naar Kinosaki, waar er ons ons een zeer Japanse ervaring te wachten. We maken kennis met de Japanse badcultuur en verblijven er in een typische ryokan.

Kinosaki staat bekend voor zijn onsen of warmwaterbronnen. Voor Japanners is het het toppunt van ontspanning om naar een onsen te gaan. Een ryokan is dan weer hotel dat volledig is ingericht in Japanse stijl - kamers met tatamimatten en futons om op te slapen. We krijgen er ook een yukata, een soort lichte katoenen kimono die we mogen dragen om in 's avonds in het oude stadje rond te lopen. We wandelen onder de treurwilgen langs het riviertje dat door Kinosaki's centrum stroomt. We houden eventueel halte aan een aantal badhuizen, alvorens we in onze ryokan een typisch Japans maaltijd voorgeschoteld krijgen.

Overnachting in ryokan Onishiya Suishoen of gelijkwaardig

Dag 14 naar NARA 8 april 2024 ontbijt

In de voormiddag kunnen we in Kinosaki nog genieten van een onsen (=Japans warmwaterbad). De mensen die dat niet willen hebben vrije tijd om in de buurt een wandeling te maken tot bijv de Onsenji tempel van waar je een mooi zicht hebt op de regio of ze hebben tijd om te ontspannen. Iets na de middag reizen we verder naar Nara.

Overnachting: hotel Daiwa Roynet Nara of gelijkwaardig



Dag 15 NARA 9 april 2023 ontbijt

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan Nara, de eerste hoofdstad van Japan gesticht in 710. Je vindt hier enkele historisch zeer belangrijke gebouwen. In het park van Nara waar je talrijke tempels en schrijnen vindt, bezoeken we o.a. de Todajitempel het grootste houten gebouw ter wereld met een indrukwekkend bronzen Boeddhabeeld ter wereld en prachtig houtsnijwerk. Vandaar wandelen we verder door het park waar er meer dan 1000 herten vrij rondlopen; zij zouden boodschappers van de goden zijn. Het Kasuga-schrijn werd niet zo lang geleden helemaal gerenoveerd volgens de tradities en is omringd door duizenden lantaarns en stenen. Er heerst een zeer bijzondere sfeer.

Er is ook tijd om inde winkelstraat op zoek te gaan naar mooie souvenirs zoals tradtioneel handwerk of Japans snoepgoed.

In de vroege avond transfer naar de luchthaven van Osaka en vlucht naar Brussel.

Dag 16 met overstap naar- BRUSSEL 10 april 2023
Aankomst in Dubai en aansluitend vlucht naar Brussel.

De prijs

vanaf 12 deelnemers, op basis van een tweepersoonskamer - 4690 euro pp
singeltoeslag = 590 euro
maximum 16 deelnemers

Inbegrepen

Vlucht Brussel - Tokyo en Osaka - Brussel - met Emirates
Luchthaventransfers in Japan
Alle transport met openbaar vervoer
Treintickets voor shinkansen
Alle geplande bezoeken en inkomgelden
Nederlandstalige reisbegeleiding
Alle hotelovernachtingen in goede hotels met ontbijt

Niet inbegrepen

Verzekering
Persoonlijke uitgaven en maaltijden niet in het programma vermeld & drank
Eventuele brandstoftoeslagen
Bagagetransfers (=opsturen van koffers van hotel naar hotel)