

Travel Experts®



AMAZING MAGDALENA

AMAZING COLOMBIA

19-daagse rondreis

13 september tot 1 oktober 2023



We laten ons op onze rondreis in Colombia leiden door de Magdalena rivier, die niet alleen 1528 km lang het land van zuid naar noord doorkruist maar ook de hele geschiedenis, economie en cultuur van Colombia.

Lang voor de komst van de Europeanen, was ze heilig, een bron van alle leven. Ze vergemakkelijkte het contact en de handel tussen de verschillende pre-Spaanse culturen. Voor de Spanjaarden was de rivier, die ze Rio Grande de la Magdalena noemden, dé manier om het onherbergzame binnenland te verkennen en veroveren. Maar de gouden jaren van de riviernavigatie situeren zich later, in de beginjaren van de

Republiek Colombia, midden 19^e eeuw, wanneer de stoomvaart tot stand was gekomen en talrijke stoomboten over de rivier reisden.

De Magdalena-rivier biedt ons verhalen over de ontwikkeling van een land, de goederen en mensen die zich verplaatsten over het water en van de mensen vroeger en nu aan haar oevers. Maar niet alles is er idyllisch: er is ook de verzilting, de vervuiling, het verhaal van het politieke geweld langs haar oevers.

We reizen door een diversiteit aan landschappen, fauna en flora. De bovenloop heeft zich een weg gebaad, van haar bron op de hoge páramos in het zuiden, tussen de centrale en oostelijke cordilleras van de Andes; bij de benedenloop, waar verschillende andere rivieren de Magdalena vervoegen, is ze omringd door een vruchtbare deltavallei met uitgestrekte tijdelijke of permanente moerassen.

Het belooft een reis te worden vol afwisseling, onder begeleiding van Anne Marie Van Broeck, die het land al dertig jaar kent, en het bewoond en bereisd heeft.



REISPROGRAMMA (O=Ontbijt; M=Middagmaal; A=Avondmaal)

DAG 1: BRUSSEL- BOGOTA

Samenkomst in het station van Brussel-Zuid. We checken er onze bagage in en gaan met TGV naar CDG in Parijs. Vervolgens directe vlucht van Air France naar Bogota.

De Colombiaanse hoofdstad is gelegen op 2600 meter boven de zeespiegel en er wonen 8 miljoen mensen. Transfer naar Hotel La Opera, in La Candelaria, het historisch centrum van Bogotá. Het is tevens ook het politieke centrum van de stad en het land. Rond de Plaza Bolivar, niet ver van het hotel, liggen onder andere het Nationaal Capitoool, het presidentieel paleis, het justitiepaleis. Hier werd en wordt geschiedenis geschreven.



DAG 2: BOGOTA (O)

We gaan vandaag met de kabelbaan naar el Cerro de Monserrate. Vanaf dit uitzichtpunt op meer dan 3000 meter hoogte hebben we een panoramische zicht op de stad, die we de hele dag verder bezoeken.

Uiteraard verkennen we het historisch hart van de stad, met de pittoreske straten, de vele kerken en koloniale gebouwen. Het Goudmuseum kan uiteraard niet ontbreken. Hier kunnen we de grootste Pre-Colombiaanse goudcollectie ter wereld bewonderen en zo kennismaken met de verschillende inheemse culturen die voor de komst van de Europeanen het huidige Colombia bewoonden.

We lopen over de lokale markt Paloquemado. Je zal versteld staan van de verschillende geuren, kleuren en smaken van het tropisch fruit, en er vruchten ontdekken waarvan je nog nooit hebt gehoord. Tweede nacht in Hotel La Opera.

DAG 3: BOGOTA - SAN AGUSTIN (O)

Vandaag vertrekken we met een vliegtuigje naar Pitalito, in de provincie Huila. Hier baant de Magdalena-rivier zich een weg naar het noorden, vanaf haar oorsprong in de páramo, beschut aan weerszijde door de uitlopers van de centrale en oostelijke bergketens.

Pitalito wordt beschouwd als de gemeente waar de meeste koffie in Colombia geproduceerd wordt. Maar het is ook de bakermat van de kleien miniatuurversie van de chiva, het typische Colombiaanse landelijke vervoermiddel.

We reizen van hieruit naar het zuidelijkste punt van onze reis: San Agustín. In deze kleine gemeente bevindt zich één van de belangrijkste archeologische vindplaatsen in Colombia en de wereld, uitgeroepen in 1995 door UNESCO tot werelderfgoed.

We verblijven in Hotel Monasterio de San Agustín.



DAG 4: SAN AGUSTIN (O-M)

Ons verblijf in San Agustín brengt ons het verst terug in de tijd. In de Alto Magdalena vallei nam één van de grootste precolumbiaanse beschavingen afscheid van hun doden met religieuze monumenten en stenen beelden, die de graven bewaken. De oorsprong blijft hoe dan ook nog steeds een mysterie. We bezoeken verschillende locaties van het Archeologisch Park.

In de middag gaan we naar een koffie-finca, waar we worden uitgenodigd op een typische lunch. Dit is de uitgelezen plek om een wandeling te maken door de plantages en uitleg te krijgen over het ganse koffieproces. Uiteraard met een heerlijke tas koffie als afsluiter.

Tweede nacht in Hotel Monasterio de San Agustín.

DAG 5: OMGEVING SAN AGUSTIN (O)

We gaan vandaag naar el Estrecho de la Magdalena. Hier stroomt de rivier door een smalle doorgang tussen rotsen en is ze slechts 2,2 m breed. Van hieruit kan ze enkel maar aanzwellen tot de grote indrukwekkende rivier die we later op de reis zullen zien.

Ook vandaag bezoeken we nog enkele archeologische sites, oa. La Chaquira, waar we een mooi zicht hebben op de Magdalena rivier, die hier door de inheemse bevolking Guaca-Hayo, de rivier van de graven, werd genoemd.

We pauzeren in het dorpje Obando en verkennen in de namiddag verder de

omgeving, waaronder de Salto de Mortiño, een spectaculaire 200 meter hoge waterval. Onderweg genieten we van het landschap met de koffieplantages, boomgaarden en suikerrietvelden.

Derde nacht in Hotel Monasterio de San Agustin.

DAG 6: SAN AGUSTIN - VILLAVIEJA (O)

Vandaag volgen we de Magdalena naar het noorden. We passeren dorpjes zoals Timaná en el Gigante, en zien we de stuwmeren van Betania en El Quimbo.

In de late namiddag komen we aan in Villavieja, aan de oevers van de Magdalena. Dit kleine stadje is de toegangspoort tot de Tatacoa woestijn. Deze avond brengen we er al een bezoek aan het observatorium, om naar de sterren te kijken.

We verblijven in Hotel Villa Paraiso.



DAG 7: TATACOA WOESTIJD (O)

Vanochtend keren we terug naar de woestijn, voor een wandeling door zowel het 'rode' als het 'grijze' gedeelte. Daarna is er wat tijd om even te relaxen in de woestijn, vooraleer we in de namiddag terugkeren naar Villavieja, waar we in het Paleontologisch Museum meer vernemen over de fossielen die in deze regio, ooit een zeebodem, werden gevonden. We bezoeken nog de Capilla de Santa Barbara, en krijgen uitleg over het maken van 'cactus wijn'.

Tweede nacht in Hotel Villa Paraiso.

DAG 8: VILLAVIEJA - MURILLO (O-A)

Ook vandaag volgen we de rivier weer een stuk noordwaarts. We steken haar een aantal keer over en maken een lunchstop in Ambalema, een typisch dorpje aan haar oevers.

Vervolgens verlaten we de rivierloop om de Andes in te trekken. Onderweg komen we nabij Armero, het stadje dat ongewild in 1985 alle nieuws haalde, toen door een uitbarsting van de vulkaan Nevado del Ruiz, een modderstroom het dorp bedolf.

Onze eindbestemming is het dorpje Murillo, een klein bergdorpje op 3000m hoogte, en met mooi weer uitzicht op de vulkaan. Hier slapen we in Hostal Wanda verdeeld over twee huizen naast elkaar.

DAG 9: ROUTE DOOR HET NATIONAAL PARK LOS NEVADOS (O)

Na een korte ochtendwandeling gaat onze reis verder. We rijden dwars door het Nationaal Park Los Nevados en komen boven de 4400 m. Hier rijden we door de páramo, het ecosysteem boven de boomgrens maar onder de sneeuwgrens, uitermate vochtig, met zeer specifieke plantengroei, gekenmerkt door frailejón (espeletia). Deze omgeving geeft goed weer in welk soort omgeving de Magdalena rivier ontspringt.

Deze nacht slapen we in Hotel Termales del Ruiz, midden in de bergen, met toegang tot verschillende warmwaterbronnen, en met uitzicht over de stad Manizales in de verte.

DAG 10: LOS NEVADOS-HONDA (O)

In de ochtend kunnen we nog wat genieten van de warmwaterbronnen of nog een korte wandeling maken. We kunnen o.a. een grote diversiteit aan kolibries verwachten.

Vervolgens vertrekken we naar Honda, een rit van ongeveer 4 uur. Deze stad aan de Magdalena was belangrijk gezien de rivier tot hier bevaarbaar was. Vanaf deze rivierhaven werden alle geïmporteerde goederen tot het begin van de 20^{ste} eeuw op de rug van o.a. muilezels geladen en over de bergen naar Bogota vervoerd.

In Honda slapen we in het boetiekhôtel Las Trampas.



DAG 11: HONDA (O)

Vandaag bezoeken we het koloniale centrum van Honda, de "stad van de bruggen", genoemd omwille van de meer dan 40 bruggen over verschillende rivieren.

Het Magdalena River Museum geeft een overzicht van de geschiedenis van de scheepvaart en de economische, sociale en culturele dynamiek van de rivier. Het gebouw aan de oever van de rivier was ooit een opslagplaats voor de koffie, olie, tabak en andere producten die hier werden ingevoerd vooraleer ze in het binnenland werden gecommercialiseerd.

Visvangst is nog steeds zeer belangrijk in dit stadje. We vernemen meer over de viscultuur en gaan meekijken hoe er gevist wordt door de lokale bevolking.

Tweede nacht in Hotel Boutique Las Trampas.

DAG 12: HONDA-BARRANCABERMEJA (O)

Vanaf Honda volgen we de Magdalena Medio. De vele boten en veerboten brengen heel wat beweging op de rivier, gezien de vijf bruggen op dit traject niet voldoen om de verschillende dorpjes met elkaar te verbinden. Onderweg passeren we La Dorada, Puerto Boyaca en Puerto Berrio. We stoppen we in verschillende plaatsjes en vertellen onder andere het verhaal van het politieke geweld dat vooral in deze regio zeer sterk woedde.

Barrancabermeja is ons eindbestemming voor vandaag. Deze stad staat door de olieboom van de jaren 1920 bekend als de oliehoofdstad van Colombia. Het is de thuisbasis van de grootste olieraffinaderij van het land. We lassen een bezoek in aan het petroleummuseum.

Deze nacht verblijven we in hotel Las Estrellas.



DAG 13: BARRANCABERMEJA - MOMPOX (O-M)

Vandaag reizen we een volledige dag over de Magdalena rivier in een privé boot (chalupa) met een aantal stops onderweg. Zo stoppen we bij lokale vissersdorpjes, en ook bij het dorpje Gamarra voor een typische lunch.

Voor het laatste stukje van ons traject vandaag nemen we de bus, om in Mompox te geraken, een koloniale parel. In de koloniale periode was het de belangrijkste tussenhaven voor navigatie op de Magdalena rivier tussen de Atlantische kust en

het binnenland.

We logeren hier in Casa San Rafael en Casa La Concepción, twee koloniale huizen in het centrum van Mompox.

DAG 14: MOMPOX (O)

De rivierhaven van Mompox was zeer lang cruciaal voor de ontwikkeling van de kolonie. In het begin van de twintigste eeuw werd deze tak van de Magdalena rivier niet meer bevaarbaar door sedimentatie, waardoor de commerciële activiteit en de hiermee gepaarde welvaart begon af te nemen en de stad in de vergetelheid geraakte. Door lange tijd geïsoleerd te zijn geweest, is de koloniale stad echter tot op de dag van vandaag vrijwel intact gebleven.

In de smalle straatjes staan vele koloniale herenhuizen, waarvan er vele zijn omgebouwd tot hotel.

Ambachtslieden bewerken goud- en zilverdraad voor de ogen van de klanten

We bezoeken de belangrijkste straatjes, pleinen, en monumenten. We maken tijd om te lunchen aan de kade van Mompox. In de namiddag bezoeken we de werkplaats van een goudsmid, die ons de techniek van het filigraan uitlegt.

Tweede nacht in Casa San Rafael en Casa La Concepción.



DAG 15: MOMPOX-SAN BASILIO DE PALENQUE- CARTAGENA (O-M)

Vandaag verlaten we de Magdalena rivier, en reizen naar Cartagena. Onderweg houden we halt in San Basilio de Palenque, één van de vele ommuurde gemeenschappen (palenque) die in de 16^{de} en 17^{de} eeuw gebouwd werden door ontsnapte slaven. San Basilio werd het eerste vrije slavendorp in Amerika toen de Spaanse koning de belegering van dit dorp opgaf. Het is de laatst overgebleven palenque en ontwikkelde een unieke culturele traditie met Afrikaanse roots. De voormalige slaven behielden veel van hun Afrikaanse orale en muzikale tradities, waaronder de taal die ook vandaag nog door een klein deel van de inwoners van Palenque wordt gesproken.

We lunchen bij een lokale familie in het dorpje.

Ook in Cartagena, onze eindbestemming vandaag, zullen we nog palenqueras zien, vrouwen uit San Basilio, want zij verkopen hier onder andere de traditionele

zoetigheden gemaakt met kokos, in hun traditionele klederdracht.
We slapen in Hotel Boutique Ananda.



DAG 16: CARTAGENA (O)

Cartagena de Indias is het eindpunt van onze reis. Deze stad ligt niet aan de Magdalena, maar werd er ten tijde van de kolonie mee verbonden door het Canal de Dique, gegraven om aldus een directe verbinding te hebben met de stroom die van levensbelang werd voor de Spanjaarden, zowel in hun conquista als later. Vanuit Cartagena werden in de koloniale tijden goud en andere rijkdommen uit het binnenland naar Spanje vervoerd, maar hier kwamen ook allerlei producten uit Spanje en Europa toe voor de nieuwe bewoners van Colombia.

We wandelen deze ochtend door de verschillende wijken van de koloniale stad; elk met hun eigen karakter: Getsemani, San Diego, en Calamari. We dwalen rond in deze kleurrijke stad met nauwe straatjes, de vele pleinen, de koloniale huizen, schaduwrijke patio's en overhangende balkonnetjes.

Deze koloniale stad onderging voortdurend invasies en aanvallen door Engelse en Franse legers en piraten. Om deze gemakkelijker te observeren en om zich er tegen te kunnen verdedigen werd door de Spanjaarden el Castillo de San Felipe de Barajas gebouwd, het grootste fort dat door hen in een van hun kolonies werd gebouwd.

We bezoeken de Cerro de la Popa en het klooster dat zijn naam draagt. Van hieruit hebben we een panoramisch uitzicht over de ommuurde stad, het fort, de wolkenkrabbers van Bocagrande, en de Caraïbische Zee, maar ook over het Cartagena van de gewone bevolking.

Tweede nacht in Hotel Boutique Ananda.

DAG 17: CARTAGENA (O-M)

In de ochtend gaan we naar de lokale markt Bazurto, en doen hier een aantal inkopen voor onze lunch. We koken vandaag bij een lokale familie thuis. Zij die willen, worden uitgenodigd om mee te helpen koken, en zo meer te vernemen van de Colombiaanse, en meer specifiek Caraïbische, keuken. De rest van de middag is

vrij om deze Caraïbische stad verder te verkennen.
Derde nacht in Hotel Boutique Ananda.



DAG 18: CARTAGENA-BRUSSEL (O)

Transfer naar de luchthaven en internationale vlucht terug via Amsterdam naar Brussel.

DAG 19: AANKOMST IN BRUSSEL

PRIJS

De prijs per persoon is 4200 euro op basis van een 2-persoonskamer. Toeslag 1-persoonskamer bedraagt 750 euro. De groep is beperkt tot max. 16p.

In de prijs begrepen:

De internationale vluchten van Brussel tot Bogota en van Cartagena tot Brussel met KLM.

Binnenlandse vlucht

Alle overnachtingen in vernoemde hotels of gelijkwaardig

Maaltijden zoals vermeld in programma.

Alle verplaatsingen met minibus met airco.

Inkomgelden zoals vermeld in programma.

De diensten van een ervaren Vlaamse reisleader.

Lokale gids voor bepaalde bezoeken

Infovergadering en reisdocumenten.

Niet in de prijs begrepen:

Ontbrekende maaltijden en drank.

reisverzekering

Fooien.

Eventuele PCR-testen

Het is zeker aan te raden een erkende reisbijstand - en annulatieverzekering te hebben. We werken hiervoor samen met Touring en kunnen altijd een voorstel uitwerken.

Indien u graag deelneemt aan deze reis, mail dan uw gegevens naar yves.v@travel-experts.be