



Travel Experts



AMAZING MYANMAR

Voor velen is Myanmar een betoverend Land - een authentiek en mysterieus Land met rijke tradities. Een topbestemming voor fotografen.

Het programma dat wij u voorstellen is het resultaat van jarenlange verkenning op het terrein en de gedeelde ervaring met onze talrijke Myanmar reizigers.

Dit programma kan naar wens en in overleg ingekort of verlengd worden - we geven mogelijke opties aan.

Ons programma start bewust erg rustig zodat de jetlag goed kan verteerd worden. De door ons voorgestelde logies werden met zorg uitgekozen in functie van de ligging en het comfort.

Tijdens deze rondreis worden al de toeristische belangrijke plaatsen bezocht - maar daarnaast wil dit programma jullie verrassen met bezoeken aan minder bekende sites en aan pareltjes op vlak van natuur en opmerkelijke ontmoetingen. Natuur en cultuur gaan steeds hand in hand en we zorgen graag voor avontuurlijke en onvergetelijke momenten.

Onze lokale gidsen werden met zorg geselecteerd en zullen zorgen voor meer beleving en zij zullen naast de noodzakelijke informatie ook leuke en interessante achtergrondinfo delen.

Neem ons programma gerust door - wij bespreken graag jullie reisverwachtingen aan tafel met de kaarten en de nodige info.

Wat de internationale vluchten betreft bent u vrij om deze ofwel zelf te reserveren ofwel deze door ons te laten reserveren.





Travel Experts



Dagprogramma

Dag 1/2: Brussel - Yangon

Na aankomst op de luchthaven van Yangon word je verwelkomd door uw lokale gids en chauffeur. Ze brengen u naar het Rose Garden Hotel****, uw verblijfshotel in Yangon. Een oase van rust met mooi zwembad. Met uw gids wordt de planning van de reis besproken. Naargelang uw aankomstuur en de beschikbaarheid van uw kamer wordt een kennismakingsrit gemaakt. Het eerste avondmaal wordt u aangeboden. Overnachting.

Dag 3: Yangon

Na het ontbijt brengen gids en chauffeur u naar het hart van de stad. Hier aan de Sule Pagode vinden we de koloniale gebouwen uit de Britse Tijd. Na het bezoek aan de Botataung Pagode, een uitstekende inleiding tot het Birmaanse Boeddhisme, steken we de Yangon rivier over en maken er een rit per fietstaxi in het rustige Dala. We bezoeken een recyclage bedrijfje en een ambachtelijke kaarsfabriek. We keren terug naar Yangon voor de lunch en nadien maken we een rit met de circletrain. Deze trein rijdt rond de stad en wij mengen ons tussen de lokale bevolking en maken een leuke rit. Vanavond bezoeken we de majestueuze Shwedagon tempel. De belangrijkste Boeddhistische tempel is een onwerkelijk mooi tempelcomplex. De pagode van bijna 100meter is bedekt met 50.000 kg bladgoud en duizenden edelstenen. De avondgloed maakt hem betoverend mooi.

Dag 4: Bago en Hpa An

Vandaag starten we na het ontbijt. We verlaten de drukke stad en we vertrekken naar Bago. Deze grote stad was ooit de hoofdstad van een belangrijk Mon Koninkrijk. Tijdens onze heenreis maken we een fotostop in Htaukyan, een groot Brits oorlogskerkhof ligt hier als getuige van de gruwel van de Oorlog. Net voor we Bago bereiken bezoeken we de Kyaikpun Pagoda met de 4 reuze zittende Boeddha's. In Bago maken we een fotostop aan de gouden Shwemawdaw Pagode. Na de lunch bezoeken we dan het gerestaureerde Kanbawza Thadi Paleis uit 1551 en Shwetalyaung tempel met de 55meter lange liggende Boeddha. We rijden nu de Mon Staat binnen. We rijden langs kilometerlange rubber-plantages. Na enige tijd bereiken we de historische stad Thaton. Ooit regeerde hier een belangrijke Mon Koning welke in het bezit was van de heilige Tripitaka boeken. Zijn weigering om deze boeken over te maken aan de koning van Bagan leidde tot de vernieling van de stad. We zijn nu erg dicht bij de hoofdstad van de Kayin Staat, Hpa An. We trachten getuige te zijn van de zonsongang aan de Tempel aan de Salween rivier. Overnachting in het Gabana Hotel.



Dag 5: Hpa An – Kyaikthyo-Gouden Rots

Na het ontbijt bezoeken we Hpa An en omgeving. Deze streek is ongewoon mooi en pittoresk. Niet zo heel erg lang geleden werd hier nog erg gevochten tussen de Karen rebellen en het Birmaanse leger. Nu is alles rustig en kunnen we genieten van het bijzonder mooie natuurschoon, haar karststenen heuvels en bergen, haar groene rijstvelden, alles gelegen aan de machtige Salween rivier. We bezoeken de stad met als bezienswaardigheid de Kyaukkalat rots en tempel. De grotten van Sadat. Het Lumpini Park aan de Zweekabin berg. Na het middagmaal rijden we naar KYAIKTHYO. Onderweg houden we halt aan een rubberplantage, we krijgen er uitleg over het ganse proces van de rubber-winning. Deze namiddag staat de tocht naar de Gouden Rots op het programma. Na een rit van 45 minuten met een truck en door een groen heuvellandschap bereiken we het platform waar de Gouden rots gelegen is. Avondmaal en overnachting in het mooie Mountain Top Hotel.

Dag 6: Kyaikthyo – Yangon

Vandaag staan we graag vroeg op want de zonsopgang is hier bijzonder mooi.

Na het ontbijt brengen we een meer uitgebreid bezoek aan het grote platform waar de Gouden rots en haar kleine pagode zich op een spectaculaire plaats bevinden. Onder deze pagode bevindt zich een relikwie van Boeddha. Hier hangt hier een bijzondere sfeer. Dag en nacht wordt hier gebeden en geofferd. Na ons bezoek brengt de vrachtwagen ons terug naar het basiskamp. We keren nu terug naar Yangon. Vandaag logeren we in een hotel nabij de luchthaven want morgenvroeg gaan we 'vliegen'.

Dag 7: Yangon - Loikaw

Ontbijt en korte transfer naar de domestic luchthaven. We vliegen nu naar Loikaw, hoofdplaats van de Kayah Staat en nog maar kort open voor het toerisme. De Kayah Staat is erg klein maar erg boeiend doordat er wel 10 minderheden groepen wonen waaronder de Padoung of longnecks. Na aankomst worden we opgewacht door onze erg sympathieke lokale gids Nay Win. We worden naar de Loikaw Lodge gebracht. Daarna verkennen we stad en omgeving. Zo bezoeken we de lokale markt en het Kayah Cultureel Museum. Het vroegere Paleis van de lokale Kayah Soapwa (leiders) is nu verbouwd

tot een klooster. Tegen zonsondergang bezoeken we de Taung Kwe pagode en zeer aparte tempel gebouwd op verscheidene rotspunten.



Dag 8: Loikaw

Vandaag bezoeken we samen met onze gids en met een jonge Padaung gids, een aantal dorpjes van deze kleurrijke minderheid. Dit wordt een mooie trekking door een golvend landschap waarbij we een drietal dorpjes bezoeken. We laten ons verrassen door onze begeleiders en we nemen een picknick mee en wat kleine geschenkjes. In de late namiddag keren we terug naar onze lodge. Klaar voor nieuwe avonturen.



Dag 9: Loikaw - Samkar

Na het ontbijt verlaten we onze mooie lodge en vertrekken we naar Pkehhone, de grens tussen de Kayah en de Shan staat. Hier wachten snelle boten ons op en vertrekken we voor een tocht van bijna 2uur langs het Pekhonne Meer naar het Samkar Meer. Een tocht langs één der mooiste waterwegen in Azië. Tegen de middag bereiken we dan Phaya Taung - een 'kinder-eiland kunnen we deze plaats noemen. Meer dan 1400 kinderen van minder begoede ouders en wezen worden hier opgevangen door plaatselijke monniken. Ze studeren en wonen hier en de organisatie verloopt schitterend. Na het middagmaal varen we verder tot aan het Samkar dorp - hier logeren we één nacht in de Samkar lodge, een eenvoudige lodge maar mooi gelegen midden het dorp.

Dag 10: Samkar - Inle Meer

Ontbijt op het zonnige dakterras met zicht op het Meer. Na een wandeling door het dorp varen we naar de overzijde van het Meer. Hier kunnen we lunchen. Nabij de oevers zien we de verzonken

pagodes. Door de bouw van een grote dam werd het gevormde Meer veel breder en een tempelcomplex geraakte overspoeld. Weer mooi voor fotografen. We varen nu verder naar het INLE MEER. Het meest bekende van de drie Meren waar we zijn langs gevaren. Onderweg bezoeken we nog een ambachtelijke pottenbakkerij. Aangekomen aan het Inle Meer varen we naar ons verblijfhotel 'het Heritage Hotel'! - Een echte parel! Dit hotel is uniek. Dit op palen gebouwd hotel is ecologisch gebouwd - het biedt mooie comfortabele kamers aan en een mooi restaurant. Alle groenten worden ter plaatse geteeld. Bovendien heeft de bijna uitgestorven Birmaanse kat hier een aparte plaats. Een paar tientallen kortharige raskatten leiden hier een luxe eventje op hun eigen eilandje met Birmaanse huisje. Een mooi initiatief om deze bijna uitgestorven raskat te beschermen. Overnachting.



Dag 11: Inle Meer

Ontbijt en vertrek per boot voor een verkenningstocht op het Meer. Wij bevinden ons bij de Intha's, de Zonen van het Meer. Ze zijn bekend om hun aparte roeistijl - deze beenroeiers zijn harde werkers. Ze telen groenten en bloemen op vruchtbare drijvende tuinen. Velen zijn vissers en anderen bewerken, het Land aan de oevers van het Meer. Ze beoefenen ook tal van ambachten waar wij ook kunnen gaan kijken: smidse - botenbouwers - weverijen - ook zien we hoe ze verrassend snel cheroot-sigaartjes rollen... In de Phaung Daw Oo pagode zien we de 5 miraculeuze Boeddhabeeldjes welke in processie worden rondgevaren tijdens het jaarlijkse tempelfeest. We bezoeken ook het Ngaphechaung klooster waar een prachtige collectie oude Boeddhabeelden te bewonderen is. Lunchen kunnen we onderweg in het uitstekende Golden Kite restaurant - heerlijke aardbeien smoothie - tomatensoep - pasta en pannenkoeken. Overnachting

Dag 12: Inle Meer - Indein

Ontbijt en vertrek per boot naar het Indein -dorpje. Om er te geraken varen we langs een lange smalle rivier. Een heerlijke tocht in een prachtig kader. Het Indein dorp is één van de 8 Intha dorpen rondom het Meer gelegen. We wandelen hier langs het marktplein en de school en we bereiken de lange overdekte galerij welke voert naar een cluster van tientallen vervallen en deels gerestaureerde en nieuwe kleine pagodes gelegen op de top van een heuvel. We dalen daarna af via een weg welke leidt door een mooi bamboebos. Na de lunch keren we terug naar het hotel. Vrije namiddag aan de oevers van het Meer.



Travel Experts®



Dag 13: Inle - Nyaungshwe - Mandalay

Na het ontbijt verlaten we het hotel en varen we naar Nyaungshwe, de hoofdplaats op het vasteland. Met de wagen gaat het naar de luchthaven van Heho en we vliegen nu naar Mandalay de 2e grootste stad van het Land. Het stadsbeeld van Mandalay is erg verschillend van andere steden en de stad ontwikkelde zich rond het voormalig Koninklijk Paleis. Een ommuurd complex van 2 op 2km met een gracht erom. We zullen hier een bezoek brengen. Mandalay heeft veel meer moois te bieden. Vandaag en morgen zullen we dit alles rustig aan bezoeken. de Mahamuni tempel met het zwaar vergulde Boeddhabeeld. Het Shwenandaw klooster met haar prachtig houtsnijwerk en de Kuthodaw pagode met het grootste boek ter Wereld. Ook bezoeken we de lokale ambachten: de goudblad makers - de marmerbewerkers - atelier van Birmaanse wandtapijten en houtsnijwerk... Een boeiende dag. Ons hotel ligt mooi aan de oevers van de Irrawaddy. Het grote dakterras laat ons toe om te genieten van het uitzicht en de happy hour.



Dag 14: Mandalay - Amarapura

Ontbijt en tijdens de voormiddag gaan we verder met onze bezoeken. Na de middag rijden we dan naar Amarapura: één van de oude koningssteden nabij Mandalay. De attractie hier is de U-Bein brug. De langste houten brug in de Wereld 1.4km lang. We kunnen de brug overwandelen en/of een boottochtje maken op het Thauktaman meer. Bij de naderende zonsondergang is het een uitgelezen plaats om mooie foto's te maken of te genieten van de romantiek die hier steeds aanwezig is. Daarna rijden we terug naar ons hotel voor avondmaal en overnachting.



Dag 15: Mandalay - Mingun - Sagaing

Na het ontbijt gaan we naar de kade waar onze privéboot wacht. We varen nu stroomopwaarts naar het kleine maar zo bekende Mingun. In 1790 startte Koning Bodawpaya met de bouw van wat de grootste pagode in de Wereld zou worden. Helaas werden de 150meter nooit bereikt. In 1839 was er dan ook een zware aardbeving waardoor er grote scheuren kwamen in het bouwwerk. Wat verder werd toen een 90 ton zware klok gegoten. Deze is nu nog steeds de grootste klok van de Wereld die niet stuk is. Nog wat verder bouwde een kleinzoon de schitterend witte Hsinbyume pagode. Met de boot varen we nu tot aan de Sagaing brug. Na de lunch bezoeken we hier de Sagaing heuvel. Tientallen kloosters voor monniken en zusters liggen verspreid op en rond deze heilige Berg. Wij bezoeken de Soon Oo Poonya tempel van waaruit we een schitterend zicht hebben op de omgeving. Terugkeer naar ons hotel - avondmaal en overnachting.

Dag 16: Mandalay - Bagan

Ochtendvlucht naar Bagan. Na aankomst worden we opgewacht door Toto onze sympathieke lokale gids. De vlakte van Bagan is erkend als Werelderfgoed en zoveel indrukwekkender dan vele andere sites in de Wereld. We hebben hier nooit het gevoel van grote drukte. Over een grote oppervlakte liggen hier meer dan 3000 pagodes en tempels in alle maten. We beperken ons tot de belangrijkste. De Shwezigon is de oudste en met zijn bladgouden bezetting valt hij van ver op. Na deze tempel bezoeken we nog de Gubyaukgyi Pagode in het Wetgy Inn dorpje. Na de lunch nemen we onze intrek in ons hotel. Daarna bezoeken we nog de Htilo Minlo tempel. Vanavond maken we dan een sunsetcruise op de rivier. We zorgen voor een drankje en een snack. Avondmaal en overnachting.

**Dag 17: Bagan**

Vandaag blijven we in Bagan: Deze voormiddag maken we een tocht per paardenkoets door een rustige kant van het tempelgebied - de zanderige wegen dempen het geluid van de hoeven en we ervaren de mystiek van de plek - Immens en beklijvend. Vervolgens bezoeken we een atelier waar erg mooi lakwerk wordt gemaakt - de specialiteit van de streek. Na de lunch is er een siësta voorzien - wie wil kan deze namiddag een fiets huren en een ritje maken of eens heerlijk genieten van het zwembad. Avondmaal in het Nightingale restaurant - een restaurant waar men de Belgen graag ontvangt. Overnachting.

Dag 18: Bagan - Salay



Travel Experts



Na het ontbijt vertrekken we naar Salay, een minder bekende maar wel erg mooie historische plaats, gelegen aan de Irrawaddy rivier. De Engelsen stichtten de stad in 1886 in opdracht voor de Burma Oil Company. Op 20 km van hier werd olie gevonden. Wanneer we tussen de koloniale gebouwen wandelen en rijden is het net of de Engelse militairen hier nog niet zo lang geleden vertrokken. We vinden hier een aantal bijzondere tempels maar we bezoeken enkel het mooie houten Yoke Sone klooster - gebouwd op 153 pilaren in teack elk met een doorsnede van bijna een meter. Lunchen kan in de tropische tuin van het Salay House - mooi gelegen aan de boorden van de rivier. Na de middag keren we terug naar Bagan en maken ons op voor het afscheidsdiner.

Dag 19-20: Bagan - Yangon - Brussel

Ontbijt en vertrek naar de luchthaven. De vlucht naar Yangon duurt één uur. Na aankomst worden we opgewacht door onze gids van Yangon. We worden naar het Myanmar Life hotel gebracht, waar ons een dagkamer wacht. Er is ook een zwembad. In functie van het vertrek naar Brussel kan een kort programma worden voorgesteld. Transfer naar de luchthaven - afscheid van het betoverende Myanmar en van onze gids

Dit basisprogramma omvat alle hoogtepunten en tal van extra's.

Inkorten kan perfect met 1 nacht door de overnachting in Hpa An te annuleren

Inkorten met 2 nachten dienen in te korten kan door de nacht in Hpa An en in Samkar te annuleren

Indien we drie nachten dienen in te korten kan dit door Hpa An-Gouden Rots en Samkar te annuleren.

Indien meer dagen ingekort kunnen we best samen een aangepast programma bespreken.

++Verlengen of bewerken kan natuurlijk ook++

Aan zee NGAPALI - te bereiken per vliegtuig vanuit Heho of Bagan **Aan zee NGWE SAUNG** - te bereiken met de wagen vanuit Yangon

Trekking: indien gewenst kan het programma aangepast worden. Opgelet meerdaagse trekkings met overnachting bij lokale bevolking is niet toegestaan. Soms kan verblijf in klooster

Trekking kan vanuit KALAW (Inle omgeving) -meerdaagse trekking kan - basic

Kan ook in dagtrajekten in Keng Tung (nabij Chinese en Thaise grens)

Hsi Paw - momenteel niet mogelijk - wegens onlusten



Travel Experts



Andere mogelijke verlenging kan in:

Pyin Oo Lwin : Koloniaal bergstadje op een paar uur rijden van Mandalay - Bloemenstad met mooie botanische tuin. Vertrekplaats ook voor de treinrit over de Gotheik Viaduct.

Mawlamyaing: Koloniale stad op een paar uur rijden of varen van Hpa An. Onder de Engelsen noemde deze stad Moulmein en was het een belangrijke havenstad. Deze grote stad met veel Indiërs is de poort naar het Zuiden. De stad telt een paar mooie kloosters en tempels. Op korte afstand ligt het plaatsje Mudon met de grootste liggende Boeddha van de Wereld- 150meter lang en 30 meter hoog - 8 verdiepingen in het lichaam) wat verder vinden we de uitloper van het dodenspoor dat Thailand zou verbinden met Myanmar en we kennen van de film' The bridge over the River Kwai.

Monywa: Stad op een paar uur rijden van Mandalay en Sagaing. De stad zelf heeft weinig te bieden maar het is een leuk alternatief om naar Bagan te rijden maar dan wel met een overnachting. De belangrijkste reden om voor deze uitstap te kiezen is het bezoek aan een zeer bijzonder religieus geheel: het Thanboddhay welke men ook wel de Borobudur van Myanmar noemt. Het enorme complex is de thuis van meer dan 580.000 Boeddhabeelden in alle maten. Maar er is meer! In het aangrenzende Park bevinden zich honderden- duizenden zittende Boeddha's onder vijgenbomen. Nog wat verder verrijst een enorme staande en liggende Boeddha. De staande telt 38 verdiepingen -116 meter hoog en de liggende is 90 meter lang. Dag twee van deze uitstap bezoeken we in de voormiddag het uitgestrekte grottencomplex van Po Win Daung. In deze grotten vinden we naast oude Boeddhabeelden ook erg mooie muurschilderijen.

M'rauk U: Bijzondere site met tempels uit de Arrakan Koningstijd. Helaas mag deze site nu niet bezocht worden. De streek is erg onrustig en de regering laat geen bezoekers toe. Zodra het er weer veilig is zullen we dit op onze site meedelen.

FESTIVALS

Birmanen houden van feesten. Naast het feest van het Water in april - is een even populair feest dat van het Licht (oktober - november) Daarnaast heeft ook elke wat belangrijke tempel haar 'tempelfeest' en dan heb je ook nog de feesten van de Minderheden. Het warme luchtballonnen festival in Taungyi. Het Intha festival met de processieboten op het Inle Meer en met de roeiwedstrijden tussen de verschillende dorpen... Het Naga festival is dan weer een indrukwekkend gebeuren met zeer kleurrijke groepen. Vraag ons info en we helpen u graag om deze festivals te kunnen bijwonen.



Travel Experts



De reisvoorwaarden

Prijs:

Het 18-daagse landarrangement zoals hierboven beschreven komt op **2.660€** p.p. op basis van 2 deelnemers

Op basis van 4 personen komt de prijs op **2.220€** p.p.

Op basis van 6 personen komt de prijs op **2.170€** p.p.

Op basis van 8 personen komt de prijs op **2.060€** p.p.

Toeslag single is 790€

In deze prijs zijn begrepen:

Het programma zoals beschreven met de geselecteerde hotels in kamer en ontbijt. De maaltijd na aankomst in Yangon. De

transfers en al de verplaatsingen per vliegtuig - wagen - boot - paardenkoets...

Al de inkomgelden De

diensten van ervaren Engelstalige lokale gidsen.

Niet in de prijs begrepen:

De vlucht naar Yangon en terug deze ook door ons worden geregeld

De maaltijden budget lunch en diner 10€ per dag

De fooien aan gidsen en chauffeurs - 7-10€ per dag

De visumkost 50usd



Travel Experts®

