

AMAZING MYANMAR - 10-DAAGSE KENNISMAKINGSREIS

OPTIE: VERLENGING AAN ZEE.

Dag 1: YANGON

Aankomst Yangon en transfer naar uw Rose Garden Hotel. Korte kennismakingstocht met het koloniale stadsdeel en wandeling door China town.

Dag 2: Yangon en Dala

Ontbijt en stadsbezoek: Strand Road - Botataung Pagode- Overzet naar Dali en trishaw rit door de rustige buitenwijk. Bezoek aan kaarsenfabriek en recyclage atelier. Terug naar Centrum. Na de middag bezoek aan reuze overdekte Bogyo Market. Vervolgens treinrit met de circle train en we sluiten de dag af met bezoek aan de Shwedagon Pagode. Overnachting.

Dag 3: Yangon - Bagan



Ontbijt en vroege vlucht naar Bagan. Bagan, Werelderfgoed en unieke site met meer dan 3000 tempels in ruïne of gerestaureerd. Na aankomst, bezoek aan de markt en aan de gouden Shwezigon Pagode. Bezoek aan de mooie net gerestaureerde Ananda tempel. Tijd om in te checken en tijd voor de lunch. Deze namiddag bezoek aan een atelier voor lakwerk en bezoek aan de Manuha tempel en de Gubaukyi tempel in het Wetgy In dorpje. De Thatbinyu is de hoogste tempel in Bagan. Na dit bezoek rijden we naar de oever van de rivier en maken we een sunset boottochtje met een drankje en een snack. Overnachting in Hotel Bawga Theydi of Umbra

Dag 4: Bagan

Na het ontbijt vervolgen we ons programma in Bagan. We voorzien deze voormiddag een rit per paardenkoets waarbij we via rustige zandwegen en buiten de drukkere tempels een uitstekende indruk krijgen van het unieke van Bagan! Geen massa toerisme maar rustig genieten van de ongewone mysterieuze en mystieke sfeer die hier hangt. We kunnen hier mooie foto's nemen. In samenspraak met jullie gids kan er een programma worden voorgesteld voor de namiddag. Bagan is gelegen in het warme hart van Myanmar en de meesten houden na het middagmaal een



Travel Experts



korte siesta. Vanavond is er een avondeten voorzien in het Nightingale restaurant. Een prima restaurant waar de Belgen graag geziene gasten zijn.

Dag 5:

Bagan- Mandalay

Ontbijt en ochtendvlucht naar Mandalay. Mandalay is de tweede grootste stad van Myanmar en tevens een van de belangrijkste handels- en industrie centra van het land. Dit is goed terug te zien in het straatbeeld. Er wordt veel gebouwd en het wordt ook telkens drukker. En toch blijft de stad erg aantrekkelijk en telt ze veel rustige plaatsen met zeer opmerkelijke bezienswaardigheden. Wij kozen alvast voor een rustig gelegen hotel aan de Irrawaddy rivier gelegen. Vanaf het dakterras hebben we een mooi zicht op de indrukwekkende rivier. We starten ons bezoek aan Mandalay met een bezoek aan het voormalig Koninklijk Paleis. Het Paleis is centraal gelegen en is met haar tuinen omringd door een hoge omwalling en een brede gracht - het totaal meet wel 2 op 2km. Nadien bezoeken we het Shwenandaw klooster - prachtig houtsnijwerk. In deze omgeving kunnen we een kijkje nemen bij een werkplaats waar bladgoud wordt gemaakt. We verdelen onze bezoeken over twee dagen. Een bezoek aan de Mahamuni tempel is ook een openbaring. Van het enorme beeld is enkel het aangezicht niet bedekt met lagen bladgoud. Dit is de drukstbezochte tempel van Mandalay met een enorme gong. Een must is beslist het bezoek aan de Kuthodaw Pagode - ook genoemd het grootste boek van de wereld. De 729 marmeren tabletten staan in witte paviljoentjes op lange rijen geschikt. Met de blauwe lucht en de mooie glasmozaïeken is dat weer maar eens een 'andere' tempel. Nabij de Kuthodaw Pagode bevindt zich de Mandalay Heuvel. Vanop het bovenste terras genieten we van een mooi zicht op de stad. Overnachting Ayrawaddy River View Hotel

Dag 6: Mandalay - Amarapura -Ubein

Na het ontbijt vervolgen we ons bezoek aan Mandalay. Vandaag hebben we ook oog voor de ambachten. Tussen de bezoeken door kunnen we een paar ambachten bekijken. Zo is er een straat waar marmerbewerkers aan het werk zijn. We kunnen ook een atelier bezoeken waar Birmaanse wandtapijten worden gemaakt. Na de middag rijden we dan naar Amarapura-oude Koninklijke hoofdstad, hier bevindt zich de U Bein brug die met haar 1.2km de langste teakhouten brug in de Wereld is. We maken een wandeling over de brug welke leidt naar een dorpje waar zich enkele tempels bevinden waarvan sommigen in Nepalese stijl. We blijven aan de brug tot in de late namiddag wanneer de zon ondergaat - Enig! Overnachting

Dag 7: Mingun - Sagaing

Opnieuw een leuke dag! Deze voormiddag gaan we aan boord van een privé boot en we varen stroomopwaarts tot in Mingun. In 1790 startte Koning Bodawpaya met de bouw van wat de grootste pagode van de Wereld zou worden. Helaas werden de 150meter nooit gehaald. In 1839 was er een zware aardbeving waardoor grote scheuren verschenen in het bouwwerk. Wat verder bevindt zich de grootste klok van de Wereld. Met haar 90 ton de zwaarste klok welke nog intact is. Nog wat verder bouwde een kleinzoon van Bodawpaya de mooie Hsinbyume klok. Na het bezoek aan Mingun varen we richting Sagaing. Hier kunnen we na de lunch de Sagaing heuvel. Tientallen kloosters voor monniken en zusters liggen verspreid op en rond deze heilige berg. We bezoeken de Soon Oo Poonya tempel van waaruit we een schitterend zicht hebben op de omgeving. Terugrit naar het hotel.



Travel Experts



Dag 8: Mandalay - Heho - Inle

Ontbijt en vertrek naar de luchthaven voor de korte vlucht naar Heho. We bevinden ons in de Shan Staat. We rijden nu naar Nyaungshwe- de poort naar het Inle Meer. Met een snelle boot varen we naar ons Inle Resort Hotel. Vertrek per boot voor een verkenningstocht op het Meer. Wij bevinden ons bij de Intha's, de Zonen van het Meer. Ze zijn bekend om hun aparte roeistijl - deze beenroeiers zijn harde werkers. Ze telen groenten en bloemen op vruchtbare drijvende tuinen. Velen zijn vissers en anderen bewerken, het Land aan de oevers van het Meer. Ze beoefenen ook tal van ambachten waar wij ook kunnen gaan kijken: smidse - botenbouwers - weverijen - ook zien we hoe ze verrassend snel cheroot-sigaartjes rollen... In de Phaung Daw Oo pagode zien we de 5 miraculeuze Boeddhabeedjes welke in processie worden rondgevaren tijdens het jaarlijkse tempelfeest. We bezoeken ook het Ngaphechaung klooster waar een prachtige collectie oude Boeddhabeeelden te bewonderen is. Lunchen kunnen we onderweg in het uitstekende Golden Kite restaurant - heerlijke aardbeien smoothie - tomatensoep - pasta en pannenkoeken. Overnachting

Dag 9: Inle

Ontbijt en vertrek per boot naar het Indein -dorpje. Om er te geraken varen we langs een lange smalle rivier. Een heerlijke tocht in een prachtig kader. Het Indein dorp is één van de 8 Intha dorpen rondom het Meer gelegen. We wandelen hier langs het marktplein en de school en we bereiken de lange overdekte galerij welke voert naar een cluster van tientallen vervallen en deels gerestaureerde en nieuwe kleine pagodes gelegen op de top van een heuvel. We dalen daarna af via een weg welke leidt door een mooi bamboebos. Na de lunch keren we terug naar het hotel. Vrije namiddag aan de oevers van het Meer. Zij die willen kunnen een fietstocht maken.

Dag 10: **of A..**Inle - Yangon - Brussel **of B** verlenging aan zee Inle - Ngapali Beach Holiday.

A Ontbijt en vertrek naar de luchthaven. De vlucht naar Yangon duurt één uur. Na aankomst worden we opgewacht door onze gids van Yangon. We worden naar het Myanmar Life hotel gebracht, waar ons een dagkamer wacht. Er is ook een zwembad. In functie van het vertrekuur naar Brussel kan een kort programma worden voorgesteld. Transfer naar de luchthaven - afscheid van het betoverende Myanmar en van onze gids

B Ontbijt en vertrek naar de luchthaven . De vlucht naar Thandweh duurt één uur. Na aankomst worden we opgewacht door de vertegenwoordiger van het Amata Beach Resort. Vrij verblijf in dit schitterend centraal gelegen luxe resort.

Dag 13: Terugvlucht naar Yangon - Day room tot bij het vertrek naar de luchthaven. Afscheid van het betoverende Myanmar en van onze gids.

NB: dit programma kan aangepast worden in lengte en comfort.

Contacteer ons!



Travel Experts



PRIJZEN

10-DAAGS LANDARRANGEMENT

Indien 2 personen 1.540€

Indien 4 personen 1.380€

Indien 6 personen 1.340€

Indien 8 personen 1.290€

Toeslag singel 425€

4-daagse verlenging aan zee in kamer met ontbijt AMATA BEACH RESORT AND SPA ****

2-8 personen 460€

Singeltoeslag 250€

INBEGREPEN IN DE PRIJS VAN HET 10-DAAGSE LANDARRANGEMENT

Al de overnachtingen in de vermelde hotels steeds kamer met ontbijt.

Al de verplaatsingen per vliegtuig- auto - koets - boot -

Al de inkomgelden

diensten van lokale Engelstalige gidsen

De

NIET INBEGREPEN

De vluchten naar Myanmar

De maaltijden: budget per dag 15-20€

De fooien: budget 8-10€ per dag